



Januari

- Eten en drank kost jullie 70 cent.
- Speelkledij is altijd handig meegenomen.

6 mei: we beginnen de maand mei met niets minder dan baseball-monopoly .. rarara

13 mei: Jullie leidertjes zijn alvast jullie spetterend kamp gaan voorbereiden in het verre zutendaal... geen chiro voor jullie dus!!!
(nu kunnen jullie ook tenvolle de mama verwennen hé)

20 mei: Vandaag is het pinksteren, het is dus weeeeeeeral geen chiro ;(

27 mei: we brengen onze zondag als echte gangsters door, jullie zullen het moeten opnemen tegen de meest beruchte bendes van kachtem en wie weet leiden vanaf nu jullie de streets van k-town.



